



Bye-bye Globocop

2011/16
28 | 03 | 2011



Marc De Vos
Directeur Itinera Institute

De oorlog in Libië woedt nog, maar één zaak is voor mij al duidelijk: we beleven het begin van het einde van het Amerikaanse tijdperk. Sinds de Tweede Wereldoorlog dopt Amerika de Westerse militaire boontjes overal ter wereld. Europa doet hoogstens mee voor de schijn of profiteert gratis. Nu is het anders. Obama wil niet: oorlogen wil hij beëindigen (Irak en Afghanistan) – niet beginnen. Zijn publieke opinie wil evenmin: meer dan 60% vindt dat de VS uit Libië moet blijven.

Ook het durven ontbreekt. De Amerikanen kreunen onder een Iraksyndroom. Een missionarische oorlog om democratie met tanks te importeren, is uitgesloten. Obama is de president van idealistische toespraken en realistische daden. Stabiliteit, niet moraliteit, primeert. Een groot verschil met Bush en Clinton. Het is ook een kwestie van kunnen. De Amerikaanse militaire capaciteit, in mensen en materieel, kan een derde front niet aan. Dan is er het budget. De crisis heeft van Amerika een tweede Europa gemaakt: een hoge sta-

atsschuld dwingt tot besparen. Daarbij wordt geknipt in defensie, eerder dan in sociale zekerheid. Het gevolg is dat de VS zijn imperiale status niet meer kan betalen. Dat is een primeur met wereldwijde implicaties. Europa zal nu meer geld en meer levens moeten riskeren, terwijl ook wij budgettair aan de grond zitten. Zullen bommen en een vliegverbod in Libië volstaan? In de jaren 1990 was het alvast onvoldoende in Bosnië en in Irak na de eerste Golfoorlog. Een grote landmacht is telkens noodzakelijk gebleken. En als Kadhafi toch verdwijnt, dan

“

Europa zal nu meer geld en meer levens moeten riskeren, terwijl ook wij budgettair aan de grond zitten.

”

volgt er meteen een politiek va-uum. Het lot van Libië, als land en als regime, zal in de balans liggen. Zal Europa de chaos achterlaten? Of nemen we de mantel van de Verenigde Staten over

om democratie en rechtsstaat te verdedigen?

Als de Amerikaanse “Globocop” inderdaad met pensioen gaat, dan volgt er voor België en Europa een nieuwe geopolitieke realiteit. Ofwel geven we ook op, ofwel kost het grote offers in bloed en fortuin.

Marc De Vos

docent UGent en Directeur Itinera Institute

***Hij schrijft deze column in eigen naam*

Verschenen als opiniestuk in De Zondag van 27 maart

Voor duurzame economische groei en sociale bescherming.



ONAFHANKELIJKE DENKTANK

KLARE IDEEËN, KLAAR VOOR ACTIE

Itinera Institute VZW

Leopold II Laan 184d B-1080 Brussel
T +32 2 412 02 62 - F +32 2 412 02 69

info@itinerainstitute.org
www.itinerainstitute.org

Verantwoordelijke uitgever: Marc De Vos, Directeur