



## G een elegante uitweg uit de Euromalaise

2011/31  
09 | 05 | 2011



MENSEN



WELVAART



BESCHERMING



Marc De Vos  
Directeur Itinera

**A**ls je een drenkeling wil redden, hijs je die dan uit het water, of gooi je een reddingsboei terwijl je hem zelf kopje onder duwt? Dat laatste is wat Europa probeert met de problemlanden van de eurozone. Na Griekenland en Ierland, is het nu aan Portugal: vele miljarden steun (de boei) in ruil voor draconische ingrepen en saneringen (kopje onder).

Nu zijn er twee mogelijkheden. Ofwel blijft de drenkeling leven doordat zijn economie herleeft en geleidelijk de schuld kan afbouwen. Dat vergt een krachttoer in hervormingen en werkcultuur, het nodige geluk met de internationale economie, en een hele generatie die tot schuldaflossing wordt veroordeeld. Ofwel is het juk te zwaar en voert de reddingsboei tot de draaikolk. Dat betekent faillissement, in de vorm van één of andere schuldherschikking die de schuldeisers treft.

Schuldeisers zijn drie groepen: de banken in die landen en in heel Europa, die daarmee een tweede bankencrisis zullen ondergaan, de Europese Centrale

Bank die vrijuit heeft geleend, alsook de andere landen van de eurozone die belastinggeld hebben gestoken in een vat zonder bodem. In welke volgorde en met welk aandeel deze schuldeisers een fameuze "haircut" – het jargon voor een schrapping van een deel van de schuld – zullen ondergaan, wordt dan ongetwijfeld een politieke strijd. En eens schuldherschikking een feit wordt het land in kwestie een paria voor de financiële markten tot zolang de kredietwaardigheid in ogen van de twijfelaars effectief is hersteld.

Er is dus geen elegante uitweg uit de euromalaise. Het zal pijn doen en lang duren. Intussen ontrafelt het politieke project van

“

*Het Teutoonse model zal ook voor ons land de duimschroeven van sanering en competitiviteit aandraaien. Het verdeelde en met schulden overladen België is de zwakke link in het Noorden van de Eurozone.*

”

Europese eenmaking. De Duitsers voelen zich genaaid. Ze moeten geld ophoesten, maar willen in ruil heel Europa aan Duitse discipline onderwerpen. Ziedaar het Teutoonse model, dat ook

voor ons land de duimschroeven van sanering en competitiviteit zal aandraaien. Het verdeelde en met schulden overladen België is de zwakke link in het Noorden van de Eurozone.

Ook op andere fronten bloedt Europa. De afschaffing van grenscontroles tussen de lidstaten plooit voor galopperende immigratie. Koppelbazen frauderen ongestraft met zwartwerkers. De droom van een gemeenschappelijk Europees beleid voor defensie en veiligheid is aan flarden geschoten in Libië. De uitbreiding van de Europese Unie heeft zichzelf voorbij gelopen. Roemenië en Bulgarije zijn mestvaalten van corruptie. Hongarije schuift op richting dictatuur.

Over Turkije moet alleen nog het doek vallen. Europa probeert te veel en doet daardoor te weinig. Als het zo verder gaat, dreigt het zichzelf te verdrinken.

*\*\*Hij schrijft deze column in eigen naam*

*Verschenen als opiniestuk in De Zondag van 8 mei*

Voor duurzame economische groei en sociale bescherming.



ONAFHANKELIJKE DENKTANK

KLARE IDEEËN, KLAAR VOOR ACTIE

Itinera Institute VZW

Leopold II Laan 184d B-1080 Brussel  
T +32 2 412 02 62 - F +32 2 412 02 69

[info@itinerainstitute.org](mailto:info@itinerainstitute.org)  
[www.itinerainstitute.org](http://www.itinerainstitute.org)

Verantwoordelijke uitgever: Marc De Vos, Directeur