



De “State of the Union” is lamentabel.



Marc De Vos
Directeur
Itinera Institute

“Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren, burgers van het land: we beleven stormachtige tijden. Dit is de laatste legislatuur om ons voor te bereiden op de vergrijzing alvorens de babyboomers met pensioen gaan. Alles wat we nu niet doen, zullen we later moeten doen wanneer de vergrijzing al op het systeem weegt. Het federale niveau is hier verantwoordelijk. Daarom hebben we dat niveau vijftien maanden lam gelegd met communautaire discussies. Die discussies hebben uiteindelijk niets opgeleverd.

Omdat we ons falen niet kunnen toegeven zonder een vernietigende confrontatie met de kiezer, hebben we het dossier overgeheveld naar de regio's, alwaar men met blanco papieren van nul is herbegonnen. Dat heet goed bestuur.

Zo kan het gepalaver deels over de volgende regionale verkiezingen worden getild en kunnen de politici aan hun kant van de taalgrens ook een finale afrekening door de opgezweepte kiezer vermijden. Daarmee zal de hypotheek van de communautaire impasse blijven wegen tot iemand toegeeft of tot een andere hypotheek zwaarder begint te wegen. De regering zal de nationale kunstvorm van politiek surrealisme voordragen voor erkenning door de Unesco.

Van hypotheeken gesproken: we sidderen en beven allemaal voor de crisis op de financiële markten. Daarom heeft uw regering eieren voor haar geld gekozen bij Fortis, om voluit voor de huisbank Dexia te kunnen gaan. Vele kleine en grote beleggers zijn hier samen met de Belgische economie gepasseerd. De kleine aandeelhouder bieden we troost met een virtueel zoethoudertje via BNP-Paribas. Dat is pas vanaf 2014 en dus voor een volgende regeringsploeg, wanneer Fortis een stuk verder in het kiezersgeheugen zal liggen. De andere aandeelhouders zijn rijk genoeg of hebben bij verkiezingen toch ook maar één stem.

De "State of the Union" is lamentabel.

Het is bijzonder sneu dat onze onmachtige regering zonder noemenswaardig regeerakkoord moet strijden tegen de natuurkrachten van aanrukkende economische crisis. De neergaande cyclus in de reële economie wordt nu versneld door de systeemcrisis in de financiële economie. Voor de kapitaalmarkten en bij de banken is maar één zaak zeker: het is nog niet voorbij. De Belgische overheid moet financieel garant staan, maar alleen kunnen wij de Belgische markt niet stabiliseren.

Het kan dus echt niet slechter: de economie die naar recessie gaat en op de inkomsten drukt, de financiële markten die uitzonderlijke uitgaven vragen en de koopkracht die zooffers vergt om de vakbonden te kalmeren. Minder inkomsten en meer uitgaven, juist op het moment dat we veel moeten sparen om de kosten van de vergrijzing voor de volgende generaties te financieren.

Maar niet getreurd: ons land heeft een patent op mirakelbegrotingen. Papier is immers gewillig en het parlement volgt hier altijd. In het recente verleden hadden we de "goed nieuws show" van jaren begroting in evenwicht. Dat de Europese Unie nadien op manifeeste begrotingstekorten heeft gewezen, zijn vijgen na Pasen die politiek niet tellen. Wij doen nu nog een paar stappen beter. Terwijl we minder zullen ontvangen en meer

zullen uitgeven, verklaren we deze begroting als zijnde in evenwicht.

We gaan uit van een economische groei die zes maal sneller is dan de voorspelling van het IMF voor de eurozone. Daarop rekenen kunnen we niet, maar we vragen u ons te geloven op ons woord. Daarenboven gaan wij de federale begroting mee laten betalen door de regio's, voor 800 miljoen euro. De Vlamingen willen dat niet, maar daar trekken wij ons niets van aan.

Hetzelfde met Electrabel, dat 500 miljoen moet ophoesten. Die afpersing zal wel lukken, want als feitelijke monopolist kan Electrabel toch winsten maken die in een gezonde markt ondenkbaar zijn. De Nationale Bank zullen we 300 miljoen euro lichter maken. Hoe precies, weten we nog niet, maar dat is een

detail. Aan Belgacom en De Post vragen we meer dividenden. Of dat bedrijfseconomisch zinvol is, kan ons niet schelen. Ze moeten volgen, want ze hebben de overheid nodig. En als dat nog niet volstaat, dan halen we ergens wel een pensioenfonds leeg. Kwestie van de toekomstige kost van de vergrijzing voor de volgende generatie nog wat op te drijven.

“
**Ons land heeft
 een patent op mi-
 rakelbegrotingen.
 Papier is immers
 gewillig en
 het parlement
 volgt hier altijd.**
 ”

De "State of the Union" is lamentabel.

En zo ontdekt het land dat het misschien wel zonder een regering kan, maar zeker niet zonder een façaderegering. Ik verzeker u dat Vlamingen en Walen onverdroten zullen blijven twisten, ook over immigratie of illegalen. En BHV – jawel – wordt onverwijld gesplitst, ooit."

Tot daar een ongekuiste parodie op de Belgische "State of the Union". De "Union" is in een lamentabele "State".

Marc De Vos
Directeur Itinera Institute

Column in De
Standaard van
17 oktober 2008

Onafhankelijke denktank en doetank voor duurzame economische groei en sociale bescherming.
"Think-tank" et "do-tank" indépendant pour une croissance économique et une protection sociale durables.



Itinera Institute VZW-ASBL
Boulevard Leopold II Laan 184d - B-1080 Brussel - Bruxelles
T +32 2 412 02 62 - F +32 2 412 02 69
info@itinerainstitute.org www.itinerainstitute.org

Verantwoordelijke uitgever - Editeur responsable: Marc De Vos, Directeur
